

Haar echtgenoot

Paul Bossuyt

Haar kinderen en kleinkinderen

Jan en Liesbeth Bossuyt-De Vriese

Juliaan Bossuyt en Marcy Schaeffer

Fransiska Bossuyt en Benjamin Beirens

Jo en Sylvie Bossuyt-Vercruysse

Thomas Bossuyt

Wannes Bossuyt

Rik en Sylvie Bossuyt-Vergote

Jonas Bossuyt en Cédric Bosteels

Sander Bossuyt

Abbé Félix Ekukwa Egbolo

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

†André en Denise Biesbrouck-Derck, †Kamiel Degrijse en familie

†Werner en Betsy Biesbrouck-Popelier, †Jacob De Boer en familie

†Robert en Lydia Biesbrouck-Verheecke en familie

Frans en †Marie-Louise Rigole-Biesbrouck en familie

Bernard en †Marianne Geeraert-Biesbrouck en familie

†Joris en †Cecile Vandromme-Bossuyt en familie

†Romain en †Rachel Bossuyt-Vandromme en familie

†Oscar en †Cecile Bossuyt-Hautekiet en familie

†Guido en †Jacqueline Bossuyt-Vanneste en familie

Karel en †Lieve Bossuyt-Carron en familie

†Marc en Bea Bossuyt-Halsberghe en familie

De families Biesbrouck-D'Heygers en Bossuyt-Vandendriessche.

rouwbetuiging: Monnestraat 25, 8500 Konink

Digitaal condoleren: [www.begravenissenstockman.be](http://www.begravenissenstockman.be)

uitvaartzorg Stockman 056 210539





Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

Mevrouw

*Francine Biesbrouck*

echtgenote van de heer Paul Bossuyt

Geboren te Bissegem op 16 mei 1934  
en rustig van ons heengegaan te Kortrijk op 5 mei 2021,  
gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in beperkte kring  
op dinsdag 11 mei 2021.

Na de crematie wordt de urne bijgezet in het urnenveld  
op de begraafplaats Hoog-Kortrijk.

U kunt nog een laatste groet brengen in het funerarium Stockman,  
Oudenaardsesteenweg 34 in Kortrijk, weekdays van 15 tot 18 uur,  
zaterdag van 14 tot 16 uur, gesloten op zondag.

*Met onze oprechte dank aan allen die haar met de nodige zorg  
en liefde hebben omringd.*

Liefste Francine, moemoe, moeke, schat uit de duizend...  
je was en je bent nog steeds als een engel die onze dagen  
komt verblijden. Je was zo positief en optimist maar ook  
voorzichtig. Je werd niet gespaard van verdriet en moest  
vroeg en vaak afscheid nemen van je dierbaren. Ook fysiek  
moest je telkens strijd leveren om je gezondheid te bewaren,  
mentaal bleef je onversaagd kracht putten uit jouw sterk  
diep geworteld geloof en jouw ontelbare gebeden alsook uit  
de liefde voor je steeds groter wordende gezin en voor je  
familie en vrienden. Je bracht mensen samen rondom jou.  
Je gaf oneindig veel.

Dienstbaar stelde je overal je talenten ter beschikking. Je  
hebt veel gewerkt maar kon de balans behouden. Uit jouw  
handen toverde je een lekkere taart of een mooie hoed.  
Wie zal er nu dat gaatje in die fijne sjaal stoppen. Je kwam  
ook graag goed voor de dag en graag onder de mensen, je  
ronde met cosmetica was een ideale invulling hiervan en wat  
deed je dat graag.

De vele reizen met het gezin op camping in de buitenlucht  
en later de caravan aan zee brachten niet alleen verse  
zeelucht maar vele vrienden met zich mee. Je vond geluk  
in eenvoud, een vogeltje dat naar zijn nest vliegt, de  
kippetjes, de bloemen in vake's tuin. Opperste geluk vond  
je bij de kleinkinderen op logement, thuis of aan zee en alles  
belandde in fotoboeken en in je dagboek dat niet alleen  
praktisch bleek maar ook een houvast en een rustpunt voor  
jezelf.

Liefste moemoe we zijn zo dankbaar voor alles wat je voor  
ons betekende, je blijft in ons hart.

Je leven is volbracht en nog veel meer, en toch, we missen  
jou zo zeer.